

MARANATHA



MARANATHA MARE

oktober 2010

Jaargang 37 No 9

By die poskantoor as nuusblad geregistreer

Gods belofte

Gods belofte zijn als bloemen
in een tuin (dat is Zijn Woord).
Van die heerlijke belofte
hebt u vast wel eens gehoord.

“Ik ben met u, alle dagen”.
Dats de geur van jasmijn.
En zo wil Hij, lieve lezer,
ook geregeld met u zijn.

In die tuin bloeien ook rozen
met een zoete zachte geur.

“Wie Mij volgt die wordt behouden”.
Jezus zegt: “Ik ben de deur”.

“Komt dan tot Mij, die vermoeid zijt,
afgemat en nitgeblist.
Want Ik zal uw lasten dragen.
Stein op Mij; Ik sjenk u rust!”

Zo zijn er diverse bloemen,
die een elk vrij plukken mag.
’t Is beschreven in de Bijbel
en genoeëg voor elke dag!

overgenomen uit “Een gouden stippellijn” Annie de Neef-Top



Ik sla mijn ogen op naar de bergen ...

Mijn vriendin Christine is bijna een decade geleden naar Nieuw Zeeland geëmigreerd. Daar heeft zij een baan gekregen als maatschappelijke werkster onder de Maori. Ze was gelijk begonnen om hun taal aan te leren, hun geschiedenis en gebruiken.

Toen ze gereed was voor de officiële verwelkoming ceremonie, moest ze deelnemen aan een ritueel. Ze moest in de Maori-taal zeggen wie haar ouders waren, wat haar plaats was, waar ze vandaan kwam, dus wat haar berg was en haar rivier. De Maori zijn mensen van de natuur.

Ik voel me niet zo heel erg verbonden aan een specifieke rivier, maar ik zou geen probleem hebben om te zeggen wat mijn berg was. Tafelberg. Tegen de hangen van de berg ben ik groot geworden, het huis van mijn grootouders was niet ver weg en de lagere school ook niet.

Later verhuisden wij naar Milnerton en zijn ook daar naar de lagere school gegaan. Maar toen de tijd kwam voor de hogere school, keerden wij terug naar de school tegen de hang van de berg.

Als ik in de Kaap ben, ga ik 's morgens wandelen. Op de terugweg heb ik de berg voor ogen. Prachtig met de schaduwen van de vroege morgen. Grijs.

Blauw. Paars.

Afgelopen week toen ik daar was, dacht op een gegeven moment aan mijn grootmoeder. Hoe zij als jonge vrouw woonde tegen de hang van de berg, haar kinderen groot bracht, en elegant met hoed en handschoenen ging winkelen. De berg was daar toen zij jong was. Zij is er niet meer.

Ook mijn moeder woonde als jonge vrouw tegen de hang van de berg, voedde daar haar kinderen op. De berg was daar toen zij jong was. Nu is ze bijna tachtig.

De berg was daar toen Jan van Riebeeck uit Nederland aankwam in 1652. De berg is er nog. Zoals hij geschilderd werd in 1600, zo ziet 'ie er nog uit.

Men kan best begrijpen dat de mensen in de Bijbelse tijd dachten aan de eeuwen ouden bergen als eeuwig, onveranderlijk en onvergankelijk. Geslachten komen en gaan, maar de bergen blijven dezelfde.

Volgens hun wereldbeeld was de aarde plat en de hemel koepel rustte op de toppen van de bergen. Hoog op een berg was men dus het dichtste bij God. "Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?"

De eeuwige bergen, de eeuwige God. Toch niet helemaal dezelfde. In hun beeldrijke taal stelde ze zich voor dat de bergen konden beven en wankelen, maar God niet. Zelfs het menselijke geloof zou sterker kunnen zijn dan de bergen. "Als jullie geloof hebben als een mosterd zaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: 'Verplaats je van hier naar daar!' en dan zal hij zich verplaatsen."

Vandaag met onze wetenschappelijke kennis weten we ook dat de bergen niet eeuwig, onveranderlijk of onvergankelijk zijn. Ze hadden hun

oorsprong ergens in de tijd, geboren toen aardplaten tegen elkaar aanliepen.

Ook al ziet Tafelberg zo uit als de schilderijen van de 1600's, is er in de tijd van toen tot nu al veel veranderd. De sterke rotsen slijten met de tijd. Sommige vallen naar beneden. Net als de vergankelijke mens, vergaat ook een berg. Het duurt alleen maar veel en veel langer.

Als ik kijk naar de prachtige, majestueuze Tafelberg in de stitte van de morgen, dank ik God voor dat mooie gezicht. Dank ik God voor de levens van vrouwen die woonden tegen de hang van de berg: mijn grootmoeder, mijn moeder. Dank God voor mijn eigen leven. Zo klein zijn we tegen de machtige berg. Nog kleiner voor grote God, eeuwig en onvergankelijk, dezelfde van toen tot nu, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Ik sta verwonderd dat wij, kleine mensen mogen leven voor Gods aangezicht, in Gods tegenwoordigheid en zo deel mogen krijgen aan Gods eeuwigheid.

Yolanda Dreyer

Gemeentenuws

Het is al weer een jaar geleden dat wij in een korte tijd afscheid namen van drie gemeente-leden: op 28 augustus Rainer Tanzer, 14 september Flip Hoorweg en op 15 september Martien de Koster. Als gemeente willen wij aan Ina en Hilde en Yvonne laten weten dat wij aan jullie denken en jullie in onze gebeden opdragen.

Rie van der Kuil is in voltijdse verzorging opgenomen, en vindt de

verandering niet zo makkelijk. Wij denken aan Rie en ook aan Aad die getrouw Rie opzoekt en aanmoedigt. De gezondheid van Hilde Hoorweg is niet zo best, wij dragen haar in onze gebeden op. Met Rien van Damme gaat het ook niet zo best, wij dragen Rien en Renie op in onze gebeden.

Op maandag 6 september is geboren Zoe Marga Janbroers, dochter voor Robert en Tracy Janbroers en kleindochter voor Hennie Janbroers.

Onze gelukwensen aan Robert en Tracy, Jared, Travis en Mannon en ook Hennie en Ingrid Janbroers en de hele familie, veel plezier met Zoel

Bedankje

Mijn hartelijke dank voor de prachtige bloemen die ik mocht ontvangen op 5 september. Tijdens de eredienst en later toen ik de bloemen kreeg besefte ik opnieuw wat een voorrecht het is om deel te mogen zijn van de Maranatha gemeente.

Met dank en groeten,

Janny van den Eijkel

Werken aan de toekomst-visie voor de Maranatha: een tussenstand

Eind vorig jaar heeft onze gemeente haar visie geformuleerd voor de Maranatha voor de komende 10 jaar, de Visie 2020.

In de planning vergadering voor 2010, die in januari is gehouden, is vervolgens gekeken welke programma's en middelen de gemeente al heeft en nog nodig heeft om naar die visie toe te werken. Besloten werd om het personeel van de Maranatha met twee nieuwe functies uit te breiden: pastorale ondersteuning en gemeente-coördinatie. Daarnaast werd een

aantal suggesties gedaan voor de aan te trekken nieuwe krachten om invulling en richting te geven aan hun taken. Afgesproken werd om in augustus 2010 een nieuwe planning vergadering te houden om te kijken hoe we met de uitwerking van de visie in 2010 vorderen.

De kerkenraad heeft de besluiten van de gemeente planning vergadering van januari overgenomen. Vervolgens heeft de Commissie Personeelsbezetting, die in 2009 door de kerkenraad is ingesteld om over de benodigde werkkraacht van de gemeente te adviseren, de vacatures geadverteerd en sollicitatiegesprekken gevoerd. De uitkomst is inmiddels bekend: voor de pastorale ondersteuning zijn prop. Carusta van der Merwe en ds. Kotie McDonald beiden in deeltijd benoemd. De vacature van gemeente-coördinator is nog niet vervuld bij gebrek aan gekwalificeerde sollicitanten.

Dit proces heeft wat meer tijd geverg'd dan verwacht, waardoor de geplande extra planning vergadering in augustus 2010 geen doorgang heeft gevonden. De nieuwe pastorale krachten gaan de komende maanden invulling geven aan hun takenpakket en in de planning vergadering voor 2011 die voor januari 2011 op het rooster staat, kan dan samen met de gemeente worden gekeken in hoeverre de uitvoering van die taken ook daadwerkelijk aan de verwerkelijking van de visie 2020 zal bijdragen. Hopelijk hebben we tegen die tijd ook de benoeming van de gemeente-coördinator kunnen afronden en kunnen we volgend jaar voluit naar de visie 2020 toewerken.

We houden u op de hoogte. **Nicolette van den Eijkel en Rob Calmer**

Introductie: Proponent Carusta van der Merwe



Ek het in Kempton Park groot geword en skool gegaan en, soos alle Hervormde predikante maar, op Tukkie's studeer. Ek werk tans as berader by 'n Engelse hoërskool in Kempton Park. Ironies, want ek het as tiener en student altyd met groot selfversekerheid verklaar dat ek tog net nooit met kinders of tieners wil werk nie en nou geniet ek dit verskriklik. Dit bied my oneindige genoegdoening om mense te help om hulself te verstaan, as individue, maar ook in die verskillende rolle van die sisteme waarbinne hul hulself bevind (gesin, vriende, werk). Dis veral lekker om te sien hoe tieners sulke self-ontdekking kan aanwend om beter verhoudings te bou en oor die algemeen makliker te funksioneer. Ek beskou dit as 'n voorreg om deel van mense se lewens te wees waar hulle (soos almal anders) probeer om sin te maak van die lewe en die beste weergawe van hulself te word.

Die mens se neiging om "godsdienstig" te wees fassineer my en ek het 'n passie vir die vak Godsdienswetenskap, veral fenomenologie. Ek is

verskriklik opgewonde oor die geleentheid om deel van die gemeente te wees en hier te werk. Julle manier van kerk-wees is aanloklik en ek voel my tuis daarin.

Carusta van der Merwe

Introductie : Mc Donald gezin



Ons is 'n gesin van vyf: ek, Lukas, Santa-Marié, Andries en Anné. Ons woon tans in Rangeviw, Krugersdorp. Ons is lidmate van Noordrand-gemeente, voorheen was ons in Roodepoort-gemeente (1984-2001). Weens demografiese verskuivinge het die lidmatetal gedaal en die standplaas daar is opgehef.

Lukas en ek is 1983 getroud, net nadat ek as predikant gelegitimeer is. Hy het sy eie besigheid: Mc Donald Borduurders.

Santa-Marié het 'n diploma verwerf in Gasvrheidsbestuur en werk tans by Mc Donald Borduurders op 'n voltydse basis. Andries studeer by Tukkie's en werk deelyds by Mc Donald Borduurders. Anné doen Au Pair werk, doen fotografie en studeer by Unisa.

Ons sien uit daarna om in te skakel by die Nederlandssprekende gemeentel Pastorale werk is my passie. Ek sal graag pastorale sorgwerk doen. Die werk sal vir my 'n uitdaging wees.

Kotie Mc Donald



Vaders Liefdesbrief

Mijn kind,

- Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je **Psalm 139:1**
- Ik weet het wanneer je zit en als je weer opstaat **Psalm 139:2**
- Alles wat je doet is bij mij bekend **Psalm 139:3**
- Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld **Mattheüs 10:29-31**
- Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld **Genesis 1:27**
- In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan **Handelingen 17:28**
- Je bent uit Mij voortgekomen **Handelingen 17:28**
- Voordat je verwekt werd, kende Ik je al **Jeremia 1:5**
- Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit **Efeziërs 1:4**
- Je bent geen vergissing **Psalm 139:15**
- Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek **Psalm**

- 139:16**
- Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven **Handelingen 17:26**
 - Je bent prachtig gemaakt: **Psalms 139:14**
 - Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder **Psalms 139:13**
 - Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd **Psalms 71:6**
 - Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen **Johannes 8:41-44**
 - Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde **1 Johannes 4:16**
 - Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde **1 Johannes 3:1**
 - Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent **1 Johannes 3:1**
 - Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen **Mattheüs 7:11**
 - Want Ik ben de perfecte vader **Mattheüs 5:48**
 - Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand **Jacobus 1:17**
 - Ik geef je wat je nodig hebt **Mattheüs 6:31-33**
 - Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest **Jeremia 29:11**
 - Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde **Jeremia 31:3**
 - Ik denk ontelbaar veel aan je **Psalms 139:17-18**
 - En Ik zing een lied van blijdschap over je **Zefanja 3:17**
 - Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen **Jeremia 32:40**
 - Want je bent Mijn kostbare bezit **Exodus 19:5**
 - Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen **Jeremia 32:41**
 - En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien **Jeremia 33:3**
 - Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden **Deuteronomium 4:29**
 - Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven **Psalms 37:4**
 - Want Ik heb die verlangens in je gelegd **Filippenzen 2:13**
 - Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen **Efeziërs 3:20**
 - Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt **2 Thessaloniëzen 2:16-17**

- En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet **2 Corinthiërs 1:3-4**
 - Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je **Psalms 34:19**
 - Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen **Jesaja 40:11**
 - Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen **Openbaring 21:3-4**
 - En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen **Openbaring 21:3-4**
 - Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus **Johannes 17:23**
 - Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien **Johannes 17:26**
 - Hij is het exacte evenbeeld van Mij **Hebreeën 1:3**
 - Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant en niet tegenover je sta **Romeinen 8:31**
 - En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk **2 Corinthiërs 5:18-19**
 - Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen **2 Corinthiërs 5:18-19**
 - Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou **1 Johannes 4:10**
 - Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien je liefde zou winnen **Romeinen 8:31**
 - Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook **1 Johannes 2:23**
 - En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde **Romeinen 8:38-39**
 - Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt **Lukas 15:7**
 - Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven **Efeziërs 3:14-15**
 - Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn? **Johannes 1:12-13**
 - Ik wacht op je **Lukas 15:11-32**
- Je Vader, Almachtig God**
- Father Heart Communications Copyright 1999 www.FathersLoveLetter.com*

Dienstrooster Erediensten Oktober 2010			
	3	10	17
		Koffiedrinken	Avondmaal
1	D Verstappen	KJ Leeuw	N vd Eijkel
2	J Smit	P de Haas	E de Jong
3	J de Jong	R Appel	R Boer
4	HR Kettner	W Strydom	R Appel
5	I Pol	M Letterie	D Kruger
6			J de Jong
7			HR Kettner
Begroeting	V Verneede	D Verstappen	W Kruger
Bloemen	HR Kettner	M van Zee	W Rall
Koffie		T Morgenrood R Boer	
	24		
		31	
1	C Reinten	F vd Kuil	
2	F Goede	D Verstappen	
3	M Letterie	R Boer	
4	T Morgenrood	W Strydom	
5	S Steen	HR Kettner	
Begroeting	P Reinten	I Pol	
Bloemen	D Hiddema	D Smit	

AGENDA OKTOBER 2010		
zo 03-okt 10	9:45 am 10 am 11 am	Voorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer Eredienst Commissie
ma 04-okt 10	10 am	Bijbelstudie Ouderen in Noorde Jeltje 011 791 4592 Vic 073 700 9610
di 05-okt 10	9 am – 1 pm	Kerkkantoor
za 09-okt 10	9 am – 12 pm	Computer lessen, Creative Minds, 110A Bram Fischer Drive, Randburg
zo 10-okt 10	9:45 am	Voorbereiding
Opendeurdienst	10 am 11 am	Eredienst Ds Y Dreyer Koffiedrinken
di 12-okt 10	9 am – 1 pm	Kerkkantoor
do 14-okt 10	5:30 pm	FINCOM
zo 17-okt 10	9:45 am	Voorbereiding
Avondmaal	10 am	Eredienst Ds Y Dreyer
	11 am	Kerkenraad Vergadering
di 19-okt 10	9 am – 1 pm	Kerkkantoor
do 21-okt 10	10 am 7:30 pm	KOFFIECLUB Bijbelstudie Noord Rieneke 0117043602
zo 24-okt 10	9:45 am	Voorbereiding
Biddag vir gesaides	10 am	Eredienst Ds Y Dreyer
di 26-okt 10	9 am – 1 pm	Kerkkantoor
zo 31-okt 10	9:45 am 10 am	Voorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer

VERJAARDAGKALENDER OKTOBER 2010

zo 03-okt 10	Tanja Smit	083 650 0024
ma 04-okt 10	Charmain Lines	011 880 9551
ma 04-okt 10	Martin Kiewiet	011 662 1310
di 13-jul 10	Mieke McDonald	011 475 4375
wo 07-jul 10	Nel van Driel	011 973 2354
wo 14-jul 10	Monique Schmidt	
di 20-jul 10	Leoni Smit	083 650 0024
wo 21-jul 10	Cor Joustra	011 325 2919
za 24-jul 10	Yvonne de Koster	011 682 2163
zo 25-jul 10	Vian Venter	011 867 4629
zo 25-jul 10	Charlize Venter	011 867 4629
wo 27-okt 10	Ellen van Weely	

Niet-mobiele ouderen	Area
Mr. en Mevr. v.d. Toorn	Hazeldene
Mevr. Vink	Krugersdorp
Mevr. Gentenaar	Lyndhurst
Mevr. van Oudheusden	Oranjehof
Mr. Lucas Pieterse	Parksorg

MARANATHA KERK

www.nlgemeente.co.za

Straatadres Sherborneweg 3

PARKTOWN

Postadres Nederlandssprekende Gemeente

Postbus 84552

GREENSIDE 2034

Predikante Ds Yolanda Dreyer

012 347 3126 / 082 893 2104

yolanda.dreyer@up.ac.za

Kerkkantoor Arma Blaauwhof

Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00

011 726 1409

nlgemeente@mweb.co.za

Scriba Ellen van der Kuil

011 478 1082 / 083 626 3272

vdkuil@iafrica.com

Scriba Registratie

Hanja Kettner

012 654 7692 / 082 546 8471

hanja.kettner@vodamail.co.za

Kassier Marco van Wieringen

011 442 9696

marcovw@mweb.co.za

Koster Aad van der Kuil

011 792 1145

Organist Richard Steinmann

011 234 5857

steinmann@absamail.co.za

Redactrice Mare

Ellen van der Kuil

011 478 1082 / 083 626 3272

vdkuil@iafrica.com